

LAB-proat (8)

Mei 1999

14.400x

Zoals jullie in LAB-proat (4) hebben kunnen lezen heb ik soms plotseling een 'sombere melancholische bui'. Sommigen vroegen zich af of het allemaal nog wel zo goed met mij ging. Nou, ze hoeven geen zorgen te maken.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je af en toe eens toe laat zo'n 'bui' te gebruiken om na te denken, of de dingen die je momenteel doet nog wel passen in jou idee over het leven, voorkomt dat je terecht komt in een vicieuze cirkel van allerlei goedbedoelde therapieën. Toen ik vandaag 's morgens weer naar het werk 'poolde' had ik weer zo'n 'bui'. Het weer was er trouwens ook naar, en veel gespreksstof met m'n 'medepoolers' is er 's morgens (nog) niet. Tussen de regendruppels door naar buiten turend bedacht ik (snel rekenend) dat ik toch alweer zo'n 8000x deze route gereden moet hebben (20 jaar á gemiddeld 200 werkdagen per jaar, Stadskanaal - Winschoten en terug).

De eerste jaren alleen, toen met z'n tweeën, nu met z'n vieren. Bij regen en ontij. En dan te bedenken dat ik nog minstens 6400x dezelfde route moet gaan (16 jaar, heen en terug).

Wil ik dat eigenlijk nog wel!

Ja, zullen dan velen direct roepen 'dan moet je maar in Winschoten gaan wonen!' en anderen zullen de suggestie doen 'waarom ga je niet bij Philips Stadskanaal werken!' Reagerend op de eerste reactie zullen degenen die met mij in Stadskanaal wonen weten dat verhuizen naar Winschoten vrijwel ondenkbaar is...

Dat zullen 'echte Winschotenaren' andersom ook hebben. Bij de tweede reactie moet ik denken aan degenen die in Stadskanaal hebben gewerkt en met wie ik dagelijks in de auto zit. Ik kan stellen dat zij op mij niet de indruk maken 'kruipend weer naar Philips Stadskanaal te willen'.

Dus de conclusie na zo'n overdenking is dat ik hoop dat ik nog zo'n 6400x door Onstwedde kan rijden, me nog 6400x kan ergeren aan de 'bulten' in de weg door Holte, en 6400x mag blijven speuren naar auto's in de berm die, voor dat er op verdacht bent, je enkele dagen later trakteren op een boete van enkele tientjes.

Winschoten naderend brak de zon door en was de eindconclusie "ja, ik doe het toch goed, ik ga elke dag met een goed gevoel naar m'n werk, al 20 jaar langs dezelfde route, en hoop dat tot 31 oktober 2015 te mogen doen.

Dan rij ik voor de 14.400ste door Blijham, Wedderveer, Holte, Onstwedde en Veenhuizen, voor de laatste keer van m'n werk naar huis..."